

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Forår 2018

Generalforsamlingen den 8. marts 2018

2

Det Rød Hvide Bånd.

5



## Generalforsamlingen den 8. marts 2018

Der var mødt 18 medlemmer op til den årlige generalforsamling.

Formanden bød velkommen.

**Valg af dirigent:** John Topp blev foreslået og valgt.

**Konstatering af generalforsamlingens lovlighed:** John konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. Finn P var syg, og inden han gik hjem, gav han sine noter til Finn R, som fremlagde beretningen.

### **Bestyrelsens beretning for det forløbne år.**

Den 9. februar. Vinsmagning. John Topp stod for det, og det var igen en fin aften.

Den 15. marts sidste år havde vi generalforsamling.

Den 2. april. Standerhejsning med 21 roere på vandet i fint vejr.

Fra den 14. april roede Aksel og Klaus Devizes-Westminster 200 km.

Stærkt gået. Aksel forsøger sig igen i 2018.

Entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for begynderne blev afholdt den 22. april.

Den 1. maj begyndte begynderinstruktionen. Udfordringer med vejret, som var imod os. Vi var helt hen i august før alle var igennem.

Den 6. maj Weser Marathon. Vi var kun fem deltagere, Yvonne og Kevin klarede det flot med meget beskeden træning i toer. Tom, Hanne og Finn klarede det på rutinen.

10. juni Havnens Dag, noget nyt. Det var dejligt, at så mange klubmedlemmer var med til at få dagen til at køre. Det var en rigtig god dag, som vi ser frem til at gentage i år.

16. – 18. juni var der klubtur til Maribo Søerne. Vi var en pæn flok, som tog til Maribo, hvor vi boede i telte og hytter. Det blæste lidt, men vi havde en rigtig fin tur. Mads var uheldig på vejen derned, hvor hans tagbagagebærer gik løs med fire kajaker. Mads kørte siden til Amager at købe ny tagbagagebærer og kunne så på vejen tage salat med fra Marlis og Finn, som de havde glemte.

23. juni holdt vi Sct. Hans aften.

Den 8. – 10. september på Silkeborg Vandrehjem. Det var igen en meget fin tur. Nogle roede TdG om lørdagen, andre roede hyggeture omkring Silkeborg og helt til Ry. Om søndagen roede vi alle skovtur.

Den 23. september. Mølleåens Blå Bånd. Aksel deltog som den eneste fra klubben.

Den 28. oktober havde vi standerstrykning med fest. Det var en fin dag.

I november havde vi gløggften, hvor Morten Østergaard havde sagt ja til at fortælle om sin cykeltur tværs gennem Sibirien, Det var et fantastisk eventyr, som vi alle var glade for at få del i. En rigtig hyggelig aften.

Den 21. januar i år var der førstehjælpskursus for instruktører.

Den 22. januar havde Bent Tagesen fået sin ven fra eventyrernes klub, Erik B. Jørgensen, til at komme og fortælle om sin kajaktur Danmark rundt om vinteren. Meget inspirerende og motiverende at høre ham fortælle.

Der ud over har nogle deltaget i Støt Brysterne, Esrum Sø løbet og Aksel roet i Sverige.

Vi holdt grillaftner hver anden torsdag helt til november.

Vi har købt et brugt sæt tunge håndvægte af Jyllinge Træningscenter, hvor Martin Lorenzen er med i bestyrelsen.

Der er også indkøbt en ny træningscykel. Den gamle var slidt op.

Tak til Bjørn for hjælpen med bådreparationer. Det er en ganske stor opgave og en stor hjælp for klubben.

Tak til alle, der har gjort en indsats for klubben, instruktører, redaktøren, festudvalg, bestyrelsen o.a.

### **Fremlæggelse af revideret regnskab.**

Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren og godkendt.

**Indkomne forslag.** Ingen indkomne forslag.

### **Bestyrelsens planer for det kommende år.**

29. marts – 1. april. Devizes til Westminster, hvor Aksel deltager.

7. april: Roning, standerhejsning og efterfølgende vinsmagning.

28. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17. De første 2 timer primært for begyndere.

Sidst i april går begynderinstruktion i gang. 13 har sagt ja, og loftet er 15.

I juni, men ingen fast dato endnu, sommerklubtur. Er der nogen, der er interesseret i at arrangere den?

9. juni. Havnens Dag. RFK deltager igen i år.

7.-9. september. Silkeborg vandrehjem, man kan deltage i TdG og andre kan hyggero.

EPP 3 kurser.

Måske foredrag om Veddelev stillingen.  
Grillaftnerne kommer i gang igen i løbet af foråret.  
En vedligeholdelsesdag.  
Der er planer om at lave et mobilt vinterbad i Veddelev Havn.  
Træningslokalet bliver brugt flittigt.  
Forhåbentlig kan vi snart komme på vandet igen og få en aktiv sæson.

### **Budget.**

Kasserer Aksel gik budget igennem.

### **Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.**

Bestyrelsen foreslog, at beløbene fortsætter uændret. Dette blev vedtaget.

### **Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer**

På valg var Aksel Hadberg, Mads M. Jakobsen og Tom Søndergaard. Alle genopstillede og blev genvalgt.

### **Valg af revisor og revisorsuppleant.**

Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.

### **Eventuelt.**

Frank mindede om, at komme med forslag i god tid, så de kan komme med til afstemning.

Aksel nævnte en ny EU-lov om persondata.

Der blev talt om EPP 3 beviset.

Leif: Indkaldelse til generalforsamling pr. mail. Aksel svarede: ingen opdateret mailingliste, og indkaldelsen sendes ud med bladet, så der ikke kommer ekstraudgifter.

John efterlyste flere instruktører.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket.

*Ref. Hanne R*

---

Som det fremgår af forsiden er sæson 2018 officielt startet, bemærk at det er en ny og hel stander der hejses. Vejeret var overraskende godt og der var næsten ingen bølger da jeg ved 17 tiden indfandt mig til standerhejsningen. Men medens jeg stod og fortrød at jeg ikke var mødt til roning kl 14, kunne Tom, Finn P og John T berette skumtoppe og kraftige vindstød, så de havde ”nøjes” med et par ture mellem havnen og Højklint.

Af billedet side 7 fremgår det tydelig at flere af de fremmødte medlemmer nøje overvåger at reglementet overholdes og ja Tina havde bagt kokostoppe. Nedenunder ses de vine italienske vine John T havde udvalgt til den efter følgende vinsmagning, min personlige favorit står som nummer tre fra højere.

## Det Rød Hvide Bånd.

Den 22. januar havde Bent Tagesen fået sin ven fra eventyrernes klub, Erik B. Jørgensen, til at komme og fortælle om sin kajaktur rundt om Danmark.

Turen startede, helt som reglerne foreskriver, ved Vidåslusen i Vadehavet vest for Højer, i perfekt vejr, vindstille og solskin. Starttidspunktet 11.20 den 28. december 2009 var nøje udvalgt i forhold til tidevandstabelen, da det sikrede medstrøm på den første etape til Rømø. Turen fik dog en lidt skæv start, idet lynlåsen i tørdragten lige manglede den sidste millimeter i at være helt lukket. Men nu kan man jo ikke forvente at komme hele vejen rundt om Danmark i en kajak uden at blive en smule våd, så det var bare med at klø på og udnytte det gode vejr.

Fanø blev passeret dag 2, og i det tiltagende nattemørke blev Grådybet, som udgør sejltrengen til Esbjerg, passeret inden teltet blev slået op på Skallingen. Et godt råd, når man færdes i Vandhavsområdet, er at lade sælerne være i fred, de bider, hvis man forsøger at klappe dem.

Næste morgen stod den på frostvejr, men det forhindrede selvfølgelig ikke Erik i at runde det frygtede Horns rev, der er et af de farligste rev i dansk farvand. Fra Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk, strækker Horns rev sig med en vandybde på 3-5 m 30-40 km ud i Nordsøen, hvilket i sejlskibenes æra, længe før Gps'en blev opfundet, selvfølgelig medførte utallige strandinger og skibsforlis.

Da nytårsaften på dag 4 blev fejret med familien i telt på Holmslands klit, var vinteren så småt begyndt at indfinde sig. Selv om turen på dag 5 var forholdsvis kort, betød temperaturen sammen med vinden og bølgerne at Strandingsmuseet i Thorsminde, først blev nået en halv time før lukketid. De næste par dage var der dog rigelig tid til et genbesøg, da Vesterhavet viste sig fra sin mere barske side.

Herefter blev jeg så grebet af fortællingen, at mine noter er noget begrænsede, men jeg har dog noteret, at der var grødis ved Bulbjerg, og at Skagen blev rundet i perfekt vejr med bølger på en halv meters penge. Da TV-holdet kom lidt for sent til at få billederne i kassen, måtte Erik på vandet igen for at runde Skagen en ekstra gang.

Ved Limfjorden måtte Erik kæmpe sig gennem 1,5 km grødis og gå et par kilometer på isen med kajakken på slæb for at komme i land. Næste dag var det selvsagt en kamp at slæbe kajakken tilbage over isen og

komme gennem grødisen til det åbne vand. For at undgå besværet blev de næste overnatninger foretaget i det medbragte telt ude på isen, et par kilometer fra land.

Ved krydsningen af Kattegat mellem Hjelm og Sjællands odde kom Erik lidt ud af kurs, hvilket han opdagede ved, at der pludselig kom en færge fra Hurtigruten forfra, for lidt efter at opdage, at den anden færge på den modsatte kurs kom bagude. Han fik derfor et radioopkald fra en af færgerne, som på forhånd var orienteret om, at han ville foretage en krydsning, om at han var mere end lidt ud af kurs.

Vel ankommet til Sjælland opdagede Erik bunden på kajakken var blevet en anelse tyndslidt af at blive slæbt som pulk over isen, så i en af Amager klubberne havde han gang i glasfiberen for at reparere de værste skader.

Efter 49 dage og 1263 km kunne Erik endelig afslutte turen i bunden af Flensborg fjord ved Kollund skov ved, som reglerne foreskriver, at lægge hånden på grænsesten nr. 1 på den danske side af grænsen. Det meste af turen på Flensborg fjord foregik til fods, men der var heldigvis en revne i isen med åben vand, et lille stykke fra land, så de fremmødte kunne se, at kajakken stadig kunne flyde.

Et gennemgående træk i beretningen var den venlighed og hjælpsomhed, som Erik havde mødt på hele turen, hvor mere eller mindre vildfremmede mennesker tilbød alt fra varm mad til overnatninger og tøjvask.

De fleste af os almindelige dødelige havde selvfølgelig opgivet at fuldføre turen, længe inden den værste isvinter i mands minde rigtig begyndte at vise tænder. Men med erfaringer fra Jægerkorpsset og Sirius slædehundepatruljen i Grønland, kan det, der for os virker fuldstændig vandvittig og uforvarlig, sagtens være både fornuftig og forsvarlig.

Hvis nogle af klubbens medlemmer skulle have fået lyst til at erobre det Rød Hvide Bånd vil jeg varmt anbefale at forsøget gøres om sommeren. Som forberedelse til turen bør man som minimum sætte sig ind i regelsættet, der kan findes på hjemmesiden [havkajakroere.dk](http://havkajakroere.dk). Siden indeholder også et par nyttige oplysninger og indeholder links til bloks af roere, der har erobret det Rød Hvide Bånd.

Hvis du vil se billeder fra Eriks tur, kan en Youtube søgning på ”Danmark rundt i kajak – vinter” anbefales. Hjemmesiden [komud.dk](http://komud.dk) er også et besøg værd, hvis du vil vide mere om Erik.

Karl



Ansvarshavende redaktør:  
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376  
Gyvelvej 12 B st.tv  
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller email til: karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale. Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:  
Formand: Finn Petersen 43717113  
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384  
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015  
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241  
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.'s hjemmeside: [www.roskildekajakklub.dk](http://www.roskildekajakklub.dk) kan læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love, kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv. Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Finn R.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:  
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

# Kajakaktiviteter

## **28. april: Entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl 15:00 – 18:00.**

Kan du stadig komme op i kajakken, ellers skulle du måske øve dig. De første par timer er tiltænkt instruktions holdet, så de garvede medlemmer opfordres til at møde henad 16.30-tiden.

**09. juni: Havnens dag i Veddelev.** Kajakklubben deltager igen i år med sammen med de andre klubber der har tilknytning til havnen.

**15-17 juni: Sommertur.** Stedet er ikke helt fastlagt, men det bliver eller andet sted på Sjælland.

**7-9. september: Tur til Silkeborg.** Der er reserveret plads på Silkeborg vandrehjem med mulighed for at ro Tour de Gudenå som er 8. september, eller bare have en god rigtig rar weekend tur med roture, skovture og alt andet godt.

---

Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om aktiviteter i klubben, og hvor du selv kan komme med forslag? Hvis du ikke allerede står på listen, så kan du tilmelde dig hos Finn Roer, [finn-roer@hotmail.com](mailto:finn-roer@hotmail.com)